

Månadsbrev Augusti 2018

Jaha då har det gått en månad till, och sommarvärmen verkar bestå. Det har varit ganska mycket att göra i Juli. Det startade ju för min del med Almedalsveckan, väldigt roligt att delta. Man träffar så mycket kul folk, helt plötsligt stod Marie Stenström på Värmlands radion framför mig i Visby. Världen är liten, men att vår organisation växer det känns tydligt. Nu tas våra frågor om screening och väntetider på allvar, därför tjar jag om medlemskap hela tiden. Nu fler vi blir desto starkare röst får vi som jobbar hårt för en förändring. Så fråga en granne eller kompis, man behöver inte vara drabbad för att vara medlem, hjälp dom med registreringen på vår hemsida www.pcfvärmland.se. Det finns ett formulär där att fylla i, när det är gjort skickar jag ett välkomstbrev och inbetalningskort mm. Vi ökar sakta men säkert idag är vi 608st som förstår vad viktigt det är att betala 200:- / år, om inte annat för våra barn och barnbarns skull.

Lördagen direkt efter hemkomsten från Gotland bar det av till Husbilslandet för att ta inträde vid deras sommarfest, vi fick ihop 5600:- som företaget dubblade 11 200:- totalt, bra timpenning. Väl hemma igen fick det bli en resa till Finnskogens byalag, det var en spelmansträff mitt ute i skogen mellan Gräsmark och Arvika. Ett väldigt annorlunda arrangemang än vad jag är van vid, men riktigt givande. Det blev en bra medlemsökning 4st, så det var en nöjd Ordförande som åkte hem. Nästa helg var det fisketävlingen "Gäddkungen" i år blev det 11650:- som skänktes och så sålde vi för några tusen, tack alla som bryr sig. Sen kom det ett samtal från Rolf i Filipstad, han undrade om vi inte kunde komma till Filibjur dagarna, onsdag var det marknadsdag. Klart att vi gjorde då kunde vi leverera pins till ICA i Storfors, Filipstad och Mossbergs samtidigt det blev en varm och lyckad dag. Nu undersöker Rolf om vi kan hitta på mer i Filipstads trakten.

Man får vara med om mycket och se mycket av både Värmland och Dalsland, helgen som var deltog vi i en Kultur auktion i Dals Långeds folkets hus. Det var Bengtsfors kommun som arrangerade, det lottades ut middagar med 3 kända politiker och diverse nya saker som skänkts av företag i trakten. Intäkten skänktes till vår fond "Prostatacancerfonden" så vi var där för förbundets räkning, det är ju lättare för oss med bilen än för Proliv Väst.

Rolig dag speciellt för mig som tillbringade mina 3 första år i Mustadsfors för att sen på söndagen styra kosan mot Rudskoga dit vi flyttade med familjen sedan. Där var det Teknik Mässan och vi fick delta, mycket folk och stort intresse för vårt tält.

I morgon har vi styrelsemöte och sen väntar en ny månad med olika arrangemang. Det uppdateras löpande på vår hemsida under verksamhet och aktiviteter 2018. Det tillkommer nytt hela tiden, det som är klart så här långt är Sommarro Glof, Antikmässan i Ransäter, Åmålsdagen och Husbilslandets 30 års firande.

Sen ska jag med vår Generalsekreterare till Sköve den 15/8 för att se hur vi kan hjälpa till vid bildandet av en ny förening i Skaraborg, det är även ett regionmöte på kansliet den 20/8. Så det blir en hel del resande, den viktigaste resan sker 5/8 – 7/8. Då tar jag 3 dagar ledigt och hälsar på mitt barnbarn i Värnamo trakten, tycker jag har jobbat ihop till den ledigheten.

I slutet av Augusti har vi ett inbokat möte med Centrumledningen för Mitt i City i Karlstad, vi ska dra upp riktlinjerna inför Farsdags helgen. Det ser jag framemot vi har inte haft något samarbete med dem sedan 2014.

Det är inte ofta jag önskar mig regn, men det gjorde inget om det kom lite på nätterna nu.

Ha det bra och ta hand om dig

Håkan Florin