

Månadsbrev Oktober 2018

Nu har det gått en månad igen. Tiden bara rusar och det händer massor. Mötet med Mitt i City blev bättre än väntat, vi får vara där en hel vecka 5-11/11. Det kommer att bli lunchmusik varje dag och på torsdag 8/11 kommer Anna Benson och signerar Blå Kokboken II, även kampanjgeneralen för mustaschkampen kommer. Det är vad som är klart så här långt, vi har ett nytt möte 3/10 med Centrumledningen. Hoppas ni har tid att komma dit den veckan, det känns som att det är ett av de större evenemang vi kommer att göra.

Det är mycket nu, men det är roligt. Vi har varit i Välsviken på ICA MAXI och i Kristinehamn på Street fest. 2 Hockeyklubbar Sunne IK och Kils AIK vill stödja oss med evenemang i Mustaschkampen. Följ detta på hemsidan www.pcfvärmland.se / verksamhet/aktiviteter 2018. Där skriver vi ner det vi deltar i som exempelvis ett screeningmöte i Stockholm. Nu jobbas det för en aktiv psa information i ett första skede, vi har nog aldrig varit så nära att få till detta över hela landet. Här i Värmland är vi bäst i klassen med vår psa information som har pågått sedan 2015. Mauritz Waldén som var pappa till detta har velat hålla det hemligt så därför tror region Skåne att de är först, dom börjar till hösten nästa år. Men det är inte viktigt vem som är först eller bäst det viktiga är att det räddas liv.

Sen har vi varit på Årjängs marten för första gången, mycket folk särskilt på lördagen. Fredag var det inte så mycket och hur det var på söndagen fick jag inte uppleva. Det var tänkt så men jag glömde min blodtrycksmedicin hemma och apoteket i Årjäng hade inte den sorten hemma så jag var tvungen att avbryta och åka hem. Det var flera medlemmar som kom till tältet och hjälpte till, MYCKET BRA, det är så vi måste ha det om vi ska kunna växa som förening. Allan Spets är ju vår kontakt person och hade ordnat allt runt omkring, jag fick ett förträffligt boende och god mat TACK.

Det har blivit ett par möten om veckan i Mitt i City, vi har i stort sett den bemanning som är minimum men vill något hjälpa till så hör av er till Tomas Gustavsson 070-5337175 han håller i schemat.

Årliga konserten med Old Man Band var den 22/9 på Stora torget i Karlstad det var sjätte året de spelade gratis för oss, TACK SÅ JÄTTE MYCKET. Vi klarade regnet även i år men det blåste så tältet fick vi ha bakom scenvagnen för att få lä. Men det gjorde inte så mycket vi sålde bra ändå, folk blir glada och generösa av god musik.

Sen fick jag en knäpp ide, tog kontakt med Roger i Kristinehamn han kan spela in filmer. Så nu har jag spelat in min första reklamfilm för mustasch kampen den finns på facebook på mustaschkampen och min profil och lite överallt nu. Den har i skrivande stund setts av över 3100, internet är fantastiskt.

Det har även varit en 2 dagars kurs i Stockholm på kursgården Lasse Maja. Dit åkte vi 3 st från Värmland, jag var dit som magister och Per och Bo som är intresserade av styrelsen följde med. Det blir mycket att ta in i början, så är det för oss alla. Jag kunde inte mycket för 7 år sedan, men är man lite lyhörd så ordnar det sig.

Den helgen var det även ett dialog möte med professionen, men det tog Kjell hand om. Så som jag sa i början det är mycket nu.

Glöm inte att värva medlemmar, ju fler vi blir desto starkare blir vi.

Ha det bra och boka en eller flera dagar i Mitt i City, särskilt torsdagen det blir nog den största.

Håkan Florin